

AARTSBISSCHOPPELIJK KLEIN-SEMINARIE
APELDOORN

Viering van het
veertig-jarig priesterfeest

van de Hoogwaardige Heer

Mgr. Dr. A. C. Ramselaar

President van het Seminarie

Woensdag 26 september 1962

Het Teken van de Tempel

Het mysterie van de Tempel is het mysterie van de ontmoeting van God en zijn volk,

een geheim, dat in de loop van de heilsgeschiedenis geleidelijk wordt ontsluiterd,

een ontmoeting, die haar volmaakte verwezenlijking zal vinden bij de Wederkomst.

In deze tijd, nu zo vele mensen smartelijk ervaren wat zij noemen het zwijgen van God of de afwezigheid van God, is het goed zich op de betekenis van dit mysterie te bezinnen.

Programma

9.30 Plechtige Hoogmis, op te dragen door de Hoogwaardige President, met assistentie van de Zeereerwaarde Heer J. H. Zuidberg en de Zeereerwaarde Heer J. E. H. van Renswoude.

Gezongen wordt de Messe responsoriale dite „de Lachassagne” van Joseph Gelineau.

11.30 Receptie in de aula.

Het Teken van de Tempel,
een voordracht uit de Bijbel.

Toespraak door Zijne Eminentie
Bernardus Kardinaal Alfrink,
Aartsbisschop van Utrecht.

Toespraak door de Hoogwaardige
President.

Ave Maria. I. F. Strawinsky.

13.30 Maaltijd.

16.00 Opening van de kermis.